

1973-01-29

AFSENDER

Poul Vad

MODTAGER

Sonja Ferlov Mancoba, Ernest Mancoba, Wonga Mancoba

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Dateringsbegrundelse:

Datering i brev.

Afsendersted:

København

Modtagersted:

Paris

Omtalte personer:

Gregor Malantschuk

Ernest Mancoba

Wonga Mancoba

Niels Thulstrup

Edvard Weie

Arkivplacering:

Ferlov Mancoba arkivet.

DOKUMENTINDHOLD

Poul Vad skriver til Sonja Ferlov Mancoba, Ernest Mancoba og Wonga Mancoba med anbefalinger til Wonga om danske Kierkegaard-forskere.

Han takker Ernest for hans kommentarer til sin seneste bog og komplimenterer ham for at have læst den på dansk. Han fortæller, at han skal undervise i Edvard Weie på universitetet og påtænker at skrive noget om ham en dag.

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET





29. 1. 1973

Kære Sonya, Ernest og Wouga,

Tak for jeres brev og hilsener. Vi var meget glade for at have besøg af Wouga og håber at se ham igen her - ja, det gælder jer alle. Jeg kan fortælle dig, Wouga, at der findes et professorat i Kiskegaard - da man ikke vidste hvor man ellers skulle anbringe det, findes det under det teologiske fakultet! Professorens hedder Thulstrup, men jeg har hørt at den bedste lærer hedder Malantschuk - jeg tror han er en russere der har læst sig ganske af hensyn til Kiskegaard, og han har også udgivet bøger om Kiskegaard. Det kan jeg skaffe dig værmer oplysninger om hvis det har din interesse.

Dear Ernest, I was very glad to read

Your remarks on my recent book. I had been working hard on this novel for more than two years - but ~~to~~ who can judge his own work? I only know that I put in it all that I possibly could. I think it is amazing that you are capable to read a whole novel in Danish - and not the most straightforward Danish at that. By now I am preparing lectures at university about Edward Weie - a great painter and a very intriguing personality. He felt the whole cultural mess of this century and was deeply affected by it - maybe I'll write something about him some day.

Vi har det ellers godt - I øjeblikket er det søndag formiddag og børnene har flyet det halve af hele huset med deres legetøj, for de har bygget ud over alle gulvene. Sådan har de nu arbejdet i fire timer, fuldstændig opslugt! Hvornår får vi jer alle at se? -

hav det godt i det nye år, og ønske jer bøger og inspiration til arbejdet.

Med en hilsen fra Kasper, Signe, Koen og
Poul