

1980-12-25

AFSENDER

Sonja Ferlov Mancoba

MODTAGER

Ole Henning Hansen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Dateringsbegrundelse:

Datering i brev.

Generel kommentar:

Brevet er en fotokopi.

Afsendersted:

Paris

Omtalte personer:

Torben Glarbo

Ernest Mancoba

Arkivplacering:

Ferlov Mancoba arkivet.

DOKUMENTINDHOLD

Sonja Ferlov Mancoba takker Ole Henning Hansen for en figur af en ægyptisk kat, gudinden Bastet, som hun og familien hver dag ser på og modtager kræfter fra. Hun udtrykker taknemmelighed over at have mødt ham og Torben Glarbo og at have oplevet deres kamp for menneskelig udveksling og fællesskab. Hun sender hilsner til dem og deres åndsvener.

Kopi Ole Hennings Hansen

153 rue du Claitour
Paris 14^e

25/12-80

Kære Ole.

Hjertelig Tak for dine gode Tanker som den Ægyptiske Kat (Bastet, Gudinden for Kærlighed og Glæde) bragte os. Vi ser paa den hver Dag og modtager Kræfter fra den klare Aand og dybt menneskelige Kærlighed der udstråler.

Kære Ven, nu sender
jeg de varmeste Ønsker
fra dybt i mit Hjerte
for dig, for Torben og
for alle jeres Aandsvenner,
for hele vor Verden,
our sunde, fornyede
Kræfter til at fortsætte
kampen forude for
at vi i Fællesskab kan
genfinde vor menneskelige
Værdighed. Godt Mod![!]
og Kærlige Hilsener fra
Ernest, Wang og Søren.

Vi er inderlig taknem-
melige, baade Ernest og
jeg, for at have mødt
dig og Torben og føle
feres intense og kom-
promisløse Kamp for
menneskelig Udveksling.
Kun i Fællesskab kan
vi naa fremad naa
Vejen mod "Menneskets"
Genvejning" for

Mele vor traede Men-
neskeheds Overlevelse.
Den lille jagede Flok
i vort dekadente Samfund
som endnu tager kampen
for "Mennesket" op med
"sit" Liv som Trudsats den
er ikke alene, den indskrives
sig i den Linie som er beskrevet
af Aartusinders Kamp for Overlevelse
fra Menneskehedens Begyndelse.
Paa Trods af Tiden som sandt
er vor Kamp den og den samme.
Det som var er fordi det
har været. 'Vore' Rødder er
i Menneskeheden's Begyndelse
og uden dem er vi ikke.