

**1975-01-24**

**AFSENDER**

Knud Ferlov

**MODTAGER**

Sonja Ferlov Mancoba

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Dateringsbegrundelse:

Datering i brev.

Generel kommentar:

Et brev fra Søster Anne Marie til Sonja Ferlov Mancoba er vedlagt brevet.

Afsendersted:

Rom

Modtagersted:

Paris

Omtalte personer:

Anne Marie

Annie Gateau

Arkivplacering:

Ferlov Mancoba arkivet.

**DOKUMENTINDHOLD**

Knud Ferlov skriver til Sonja Ferlov Mancoba og takker for hendes brev til ham og for hendes hilsen til Søster Anne Marie. Han vedlægger en hilsen fra hende. Han beklager sig over de mange turister i Rom i jubelåret. Han ønsker, at hun en dag må få besøg af Annie Gateau, som han tror, hun vil kunne lide.

KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET



KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET



Rom Den 24 Jan 1975

AllerKæreste Sonja,

Jeg er blevet ganske temmelig til  
at skrive breve - som forresten  
saa mange andre. Det er de evindelige  
postkrykker der virker demoraliserende  
paa alle mennesker, jeg maad dog takke  
dig for dit sidste brev med de 3 mar-  
gueriter, som glædede mig meget, det  
var og kan en stor glæde for den søde  
søster Anne Marie at faa en hilsen  
fra dig med den skønne kort med  
mar gueriten. Jeg indlægger en lille  
hilsen fra hende. Hun ønsker meget  
at gøre dit bekendtskab herude i  
det evige Rom, da der varre for tiden  
er over svæmt af turister, der  
kommer herud paa grund af "Ciao  
Santo", som jeg selv finder er en

græsselig Nürnberg. Jeg vilde ønske du  
en gang fik besøg af Annie Gateau,  
som jeg elsker højt. I vilde sikkert  
blive gode venner.

Jeg maa slutte med mange kær =  
lige hilsener til Jeres trio. Hver del  
storartet legemligt. Man tog især mit  
bladtryk. Det kunde ikke være bedre:  
160 og 90 minima (svarende de franske  
16 og 9)

Din gamle onkel

Jens.

**KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE**

NY CARLSBERGFONDET

addi 1975

Chère Madame,

Merci de votre souvenir et de la jolie paquerette que vous avez cueillie pour moi dans les prairies.

Monsieur le professeur votre oncle va très bien souvent il me parle de sa nièce de Paris et il l'aime beaucoup avec sa famille.

Nous aussi nous l'aimons bien, il est si gentil et toujours content

il est vraiment heureux. Il est merveilleux pour son âge, que le Bon Dieu le garde. Nous espérons vous voir à Rome cet année lui même serait content ainsi que de voir votre aimable famille.

C'est dans cet espoir chère Madame que je vous prie de recevoir mes religieuses salutations ainsi que de la part de toute ma communauté:

*Sr Anna Marie*

Soeur Anne Marie

Bon Secours de Troyes

Via degli Artisti 38

ROME